



Voorzitter: Julia Schmidt  
Secretaris: Elle Daemen  
Penningmeester: Annemie Bruls

Website: [www.maastrichtseskiclub.nl](http://www.maastrichtseskiclub.nl)  
E-mail: [maastrichtseskiclub@outlook.com](mailto:maastrichtseskiclub@outlook.com)  
Bankrek.: NL58 INGB 0002 5226 25  
t.n.v. Maastrichtse Ski Club

**Trainingsagenda:**

- >> woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht:
    - conditietraining
    - hardlooptraining
    - Nordic Walking
  
  - >> dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne
    - conditietraining
    - Nordic Walking
  
  - >> zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne.
  - >> ook op zondagochtend: hardlooptraining.
- Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,  
[gerardhermkens@home.nl](mailto:gerardhermkens@home.nl), 06 53 94 77 30.



Tijdens de Varia-excursie naar de Vuursteenmijn in Rijckholt werden 20 jaar Varia-activiteiten herdacht met een Italiaanse traktatie.

*Deelname aan trainingen  
en andere activiteiten van de  
Maastrichtse Ski Club  
is voor eigen risico.*

## INHOUDSOPGAVE

				<u>Verslag:</u>	<u>Foto's</u>
1	Trainingsagenda				
2	Inhoudsopgave				
2	Voorwoord			Elle Daemen	
3	Clubagenda				
3-4	Varia-excursie	Street art, Heerlen	3 mei	Betty Heinen	Betty Heinen
5-6	Wandelen rond	Mechelen -Epen	19 mei	Julia Schmidt Elle Daemen	Corrie Mommen Ans Hondelink
7-8	Varia-excursie	Vuursteenmijn	7 juni	Julia Schmidt	Betty Heinen
9	Wandelweekend	oktober		Julia Schmidt	
9-10	Wandelen	Mechelse heide	4 augustus	Elly v d Essen	Corrie Mommen
11	Uitnodiging	Seizoenopening	25 augustus		
12	Wandelen rond	Camerig-Vijlen	30 juni	Julia Schmidt Elle Daemen	Corrie Mommen Ans Hondelink

## VOORWOORD

Vandaag, 1 augustus 2024 starten we het 55<sup>e</sup> bestaansjaar van onze MSC. Het wel en wee van het afgelopen clubjaar zullen we breed uitmeten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 augustus a.s. Het bestuur vertrouwt erop dat weer veel leden hun betrokkenheid bij onze club zullen tonen door gezamenlijk het afscheid te vieren van een geslaagd clubjaar. De documenten voor deze vergadering zullen in de week van 5 augustus a.s. per e-mail aan de leden worden toegestuurd.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering zal er die avond gelegenheid zijn om twee jubilarissen in het zonnetje te zetten: Wiel Birkhölzer die 40 jaar MSC-lid is en Ellis Gulikers die opnieuw 10 jaar lid is. Hans Kortlandt houdt zijn huldiging als 10-jaar MSC-lid tegoed tot de ALV van 2025.

De huldiging van de vier gouden jubilarissen van 2024 - Arie Boersma, Marie-Paule Coenegracht, Paul Houx en Jan van Lier zal plaatsvinden tijdens de feestelijke seizoenopening op zondag, 25 augustus a.s.

De uitnodiging voor de seizoenopening vind je in deze convocatie. Het bestuur kijkt uit naar veel aanmeldingen.

En ons nieuwe clubjaar is weer een lustrumjaar! Traditiegetrouw zullen we er samen een mooi feest voor bouwen. Als datum kan alvast zondag, 1 juni 2025, genoteerd worden. Verdere informatie volgt en natuurlijk zal er alles aan gedaan worden om ook van ons elfde lustrum een top-happening te maken.

Tot slot: een hartelijk welkom voor Ans Hondelink, die op 28 mei jl. besloot lid te worden van MSC. Wij wensen haar veel mooie ervaringen toe bij MSC.

Elle

## Clubagenda 2024

augustus	4	zondag	wandelingen
	16	vrijdag	Algemene Ledenvergadering
	25	zondag	seizoenopening
september	6	vrijdag	Varia-middag
	12	donderdag	bestuursvergadering
oktober	13	zondag	wandelingen
	17	donderdag	bestuursvergadering
november	1	vrijdag	Varia-middag
december	8	zondag	Eindejaarswandeling

### Varia-excursie: Street art in Heerlen 3 mei 2024

Foto's en tekst: Betty Heinen

#### Street Art Heerlen : Het nieuwe elan .

Met 9 man sterk gingen wij op pad naar Heerlen om ons te gaan verdiepen in de kunst van "Murals" (muurschilderingen), welke eigenlijk een eindvorm is van diegenen, die met spuitbussen verf hun "tag": hun merknaam, op allerlei vlakken, muren en deuren spoten.



Wij begonnen bij het "Maankwartier" en zagen daar al meteen een heel grote Madonna-achtig figuur met een gezichtsmasker op. De gids vergeleek haar met een hofnar, deze kon vrijelijk vertellen over alles, zonder er op aangesproken te worden. De maker : 'Inti' komt uit Chili. Invloeden van Zuid Amerika zijn verweven in zijn werken.

Ernaast een groot appartementen-gebouw : "Aurora", de bewoners hebben meegeholpen met het schilderwerk. Zo ontstond er een onderlinge verbondenheid. Op alle

gevels bij elkaar staat de dichtregel :

**"In het hart van de winter leeft een trillende lente"**

Verder lopend, een grote verkeerscamera : een verwijzing naar de vele camera's die in de stad ophangen.

Dan een raadselachtige illusie, het suggereert grote diepte, waar je in kunt verdwijnen. Het heet "Abijss" en betekent : bodemloze diepte.



Nu een schildering van een T-Ford: die uit elkaar lijkt te vallen. Deze kunstenaar uit Barcelona noemt zijn werk: "Collapse".

En dan, zomaar op een zijmuurtje : " Een vrolijke kip ." Of een koala en aap met op de achtergrond huizen: " Verstedelijking en verdwijning van Flora en Fauna. Op de wanden van de onderdoorgang een werk van Finok: "Tropicos". Nou dit is wel te zien: een naïeve stijl op totems geïnspireerde kunstwerken in vrolijke kleuren.



De gevel met de felblauwe papegaaien valt meteen op . De kunstenaar komt uit Luxemburg en heeft in 2008 de "Young-Talent-Award " gekregen.

Eerbetoon aan de Zorg: een verplegende met mondkapje en ernaast een gebouw: zwart / wit gestreept met diverse figuren erin verwijzend naar digitalisering van de wereld.

Het werk met de kraaien: is een en al chaos; de kunstenaar heeft hier zijn eigen jeugd uitgebeeld en die ene kraai boven in (niet te zien op de foto) geeft aan: dat het hem toch later gelukt is.

Het waren niet alleen maar schilderijen, hier en daar waren er kleine "pareltjes " te zien van andere kunstenaars: zoals b.v. het kleine blauwe "Vierkante ruitje met de vingers er door gestoken" of de "gebogen grijze mannetjes" op een elektrische draad of kastje hoog tegen een muur geplaatst .



En dan de "Zwarte kraaien" van Daze Two, ze zitten overal verspreid in de stad. De laatste foto laat er 3 zien; ze lijken op de bekende aapjes: "Horen, Zien en Zwijgen."



Gelukkig is het droog gebleven en kwam de zon zelfs tevoorschijn, niet gedacht na het noodweer van de dag ervoor.

Deze heel interessante middag met een zeer bevlogen gids sloten we af met koffie en vlaai bij: Patisserie Voncken, daar "De Poort van Herle" gesloten was. Er zijn nog veel meer "Murals" te zien, maar dat kunnen we misschien een volgende keer doen.

Betty





### Verslag van Julia Schmidt van de “korte wandeling”

Afgelopen zondag 19/5 liepen wij gevierden de korte route van het wandelarrangement MSC. Gemoedelijk langs de weg waar de vrijdag ervoor nog grote hoeveelheden water afstroomden, zichtbaar spoor, liepen wij in het Schweiberger landschap met een mooi doch enigszins mistig uitzicht op de vertrouwde kerk van Vijlen.



Een klein landweggetje voerde ons naar onbekende oorden waar de bloemen en bomen een aantrekkelijke aanblik vormden. Uitkomend op de weg van Eperheide bleek ook daar het uitzicht mooi en liepen er de welbekende Lakenvelder koeien in de wei. Het ene lakentje wat groter dan het andere, niet helemaal raszuiver?

Langs de camping, zonder wateroverlast, naar de bosrand. Een kleine rustpauze ingelast om het bos aan te kunnen. Daar bleek toch af en toe een flinke watermassa het bospad te verdoezelen, maar ongeschonden kwamen wij hier doorheen. OP naar de Grenspaal 15 die daar al sinds 1843 staat. Een stukje België net iets ruiger dan het Nederlandse was het laatste onderdeel van deze wandeling. De wandelleider van deze groep moest zich aan het einde excuseren toen zij hoorde dat de geplande afstand ruimschoots overschreden was. Wel een grote prestatie van de deelnemers waarvoor Chapeau!!

Het werd goed gemaakt door een gezellige maaltijd met mede tochtgenoten en andere stoere randonneurs. Wat wij wel en zij niet bleken te hebben gezien, waren de “Blote Billen paddenstoelen”. Kijk naar de bijgeleverde foto's van Ans Hondelink en u zal verbijsterd zijn!!



JS



## Verslag van de wandeling met Corrie Mommen:

Moesten bij aankomst op het verzamelpunt Herberg 't Voshoes bovenaan de Schweiberg enkele paraplu's nog open, dat bleek gedurende de wandeling gelukkig niet nodig. De omgeving was rond 12 uur nog wel in nevelen gehuld, wat een speciale sfeer gaf aan de vele prachtige uitzichten die de route bood. Langzaam wist de zon door te breken en konden we na dagen vol plensregens genieten van het gevarieerde vijf sterren landschap van het hart van Limburgs heuvelland.



Vanwege de totaal van water verzadigde paden koos Corrie als start een doorsteek door het gehucht Epenerheide die leidde naar de Gerardushoeve. Daar werd rechtsaf geslagen om dalend langs het Onderste Bos te genieten van prachtige panorama's. Vervolgens werd de pas erin gezet richting Terziet via een holle weg. Na de holle weg volgde een pad door een weiland omhoog naar Kuttingen. Terziet vormt samen met Kuttingen een beschermd dorpsgezicht, o.a. te danken aan de mooie vakwerkboerderijen. Kuttingen is het zuidelijkste dorp van Nederland en ligt op een heuvelrug tussen de dalen van de Terzieterbeek en de Geul. Na het passeren van de vakwerkboerderijen en -woningen – rijksmonumenten - daalde weg dan ook richting de Geul. Gelukkig was de kruising onderaan bij de Geul niet dusdanig overstroomd dat de afslag naar links richting Camping 't Zinkvioletje geblokkeerd was.

Bij "t Zinkvioletje" - een monumentale boerderij die sinds 1930 als toeristisch bedrijf in gebruik is - was het buitenterras reeds door gasten bezet, maar bij de burens "Kampeerboerderij Tergracht" vonden we een warm onthaal. Bij mooi weer vulde het terras zich snel met prima koffie, tongstrelende vlaaien en schuimend gerstenat. Het werd een uurtje heerlijk genieten, een gewaardeerd intermezzo van de wandeling.



Daarna weer op pad, nu naar een drassig weiland naast de volmolen in Epen dat leidde tot aan Herberg "De Smidse", als vanouds een plekje waar het goed toeven is en waar de gasten in het zonnetje genoten op het terras. Maar Corrie leidde ons daar linksaf en loodste ons rechtdoor omhoog tot aan hotel "Ons Krijtland", dat er fier maar helemaal verlaten bij lag. Aan de achterzijde leidde een pad linksaf tot aan een verharde weg. Van daaruit was het slechts een klein klimmetje tot aan "Herberg 't Voshoes".

Na een drankje op het terras werd de mooie wandeldag besloten met een goed verzorgd etentje.

Wandelleiders chapeau en hartelijk dank!

Elle

## Varia-excursie: Vuursteenmijn Rijckholt 7 juni 2024

Foto's: Betty Heinen Verslag: Julia Schmidt

Een kijkje in de aarde!!

Vrijdag 7 juni werd door het Varia-team na langdurige bemiddeling uiteindelijk een excursie gevonden die door kon gaan. Bravo voor de aanhouders!!

Het werd de Vuursteenmijn in Rijckholt, gelegen in het Savelsbos. Onder de bezielende leiding van gids Nicole Vroon wandelden wij in rustig tempo naar de ingang van de aardgang.



Ondertussen had zij ons gewezen op bepaalde planten en diergewoonten die opvallend en interessant waren. Zo bleven wij verwonderd staan bij een Dixibox van dassen. Latrines die hij ver buiten zijn hol aanlegt. Een proper beestje die das.

Daarnaast attendeerde zij ons op een "pleisterplant", Hemelsleutel genaamd, die onder zijn blad een vliesje verbergt dat reeds door de vuursteendelvers gebruikt werd bij de behandeling van schaaf- of snijwonden. Zo'n oude pleister, het gebruik daarvan 6000 jaar geleden, kende ons gezelschap niet. Het werd meteen uitgetoet door een beschadigde vrouw en uiteindelijk met gewenst resultaat beoordeeld.



We hoorden van onze gids waarom de vuursteenmijnen ontgonnen werden op die bepaalde plek in het Salvelsbos. Had /heeft alles te maken met de hardheid van de vuursteen waarbij de zogenaamde 10<sup>e</sup> laag gebruikt werd voor ontginning. Het bleek in ieder geval materiaal dat gebruikt kon worden om er gereedschap van te maken dat het leven van de toen levenden veraangenaamde.

Het delven was één ding maar het bewerken zeker zo belangrijk. Hiervoor bleek een zachtere steensoort nodig om uit de gedolven vuursteen een werktuig te kunnen maken.

De huidige mijngang werd uitvoerig bezocht en we beleefden mee hoe onze voorouders zo'n 4000 tot 6000 jaar geleden hun kompelwerk uitvoerden. De mijngang bleek recentelijk aangepast en gerenoveerd en was aanzienlijk langer geworden dan de meesten vanuit eerder bezoek nog wisten.

Ook hier kon onze gids boeiende verhalen vertellen over het leven in en om de mijn. Daarnaast werd stilgestaan bij de herontdekking en renovatie van dit stukje mijnverleden.



Het echte vuur kon natuurlijk ook niet ontbreken. Gewapend met een ijzeren gesp en een stuk vuursteen mochten wij proberen de vonken eraf te latenvliegen, dat lukte wonderwel!!

Het was een leerzame en heel interessante excursie die ons opnieuw respect voor onze voorouders afdwingt. Maar ook voor alles wat zich buiten ons gezichtsveld in de aarde afspeelt en bevindt.

Tijdens de wandeling hadden we uitzicht op de ENCI. Er werd geconcludeerd dat men in de vuursteenmijn op zoek ging naar vuursteen, waarvoor de mergel/ kalksteen werd weggehakt. En in onze tijd de mergel/kalksteen werd gedolven en de vuursteen werd weggekapt/ als afval werd gezien. Zo blijft een mens in de aarde graven.

Betty had ons voorafgaand aan de excursie “bevolen” bij terugkomst aan het startpunt een moment van aandacht te nemen. Wat bleek: het VARIATEAM had z'n 20 jaar aan activiteiten bereikt, dat was een feit waar zij wel maar wij niet bij stil hadden gestaan.

De veelheid aan activiteiten dat in die 20 jaar aandacht hebben gekregen zijn te veel om op te noemen. Het ontlokte bij ons dan ook een Oh en Ah!! Vanwege dat feit had het team voor een zeer creatieve verrassing gezorgd en werden wij allen verrast met een cadeautje. Zie de afbeelding.

Uiteraard voor hen allen een groot applaus en chapeau voor hun creatieve en niet aflatende inzet om de clubleden ook sociale en culturele activiteiten te laten beleven.

De gids werd bedankt voor haar geweldige inzet. En ik zou zeggen ben je recentelijk niet in de mijn geweest: het is zeer de moeite waard, dus ga kijken.

Voor nadere informatie; [www.vuursteenmijn.nl](http://www.vuursteenmijn.nl)

Juni 2024 JS



**VARIA-TEAM**  
**BETTY, GERRIE, KIKY en PAUL:**  
**Dank voor al die mooie ervaringen!**  
**Jullie zijn geweldig!**





## Wandelweekend

Namens de wandelleiders laat ik weten dat het aangekondigde wandelweekend van oktober a.s. **niet** zal doorgaan. Betrokkenen zijn daarover al geïnformeerd.

Het bleek na inventarisatie dat er meer wandelleiders dan clubleden deelnamen. Dan kost de voorbereiding, wandelingen uitzetten, accommodatie zoeken en regelen, veel tijd van het wandelteam. Hetgeen ze overigens graag doen.

Gelukkig is er een extra wandeling ingelast om het weekend te vervangen.

Het wil niet zeggen dat het wandelweekend volledig geschrapt is maar herbezinning op deze activiteit is wel geboden. Misschien zijn er ideeën onder jullie die in dit kader uitgewerkt kunnen worden. Laat dit tijdens de ALV horen dan kunnen de wandelleiders daarmee aan de slag.

De wandelleiders hebben eind augustus hun jaarlijkse vergadering waarin het wandelrooster opgemaakt wordt en eventuele ideeën kunnen worden meegenomen.

Julia Schmidt



---

## UITNODIGING    Wandeling zondag 4 augustus Mechelse heide

De wandelleiders hebben wind, dreigende lichten, regen en onweer getrotseerd om weer een mooie route voor te lopen. We hebben gelukkig ook zon gehad. Het was van alles wat. De heide begon te ontluiken, dus 4 augustus staat alles in volle bloei.

We starten voor afstanden van ca. 4 en ca. 9 km om 13.00 uur bij De Salamander, Joseph Smeetslaan 280, Maasmechelen.

Het is grotendeels vlak terrein door bossen, heide, langs vennen en zandwinnings met meren.

Als je na afloop van de wandeling wilt blijven eten dan kun je uit onderstaand menu van de Salamander alvast voor jezelf een keuze maken. Je hoeft echter je keuze pas aan het begin van de wandeling aan een van de wandelleiders door te geven.

Leden die niet mee wandelen, maar wel mee willen eten, worden verzocht hun menukeuze een dag van tevoren aan Corrie Mommen of Paul Houx door te geven.

Veel plezier en goed weer wensen jullie,

De wandelleiders



### Menu voor de kleine maag

Kleine spaghetti compleet	10,00€
Kinderspaghetti zonder brood en kaas	8,00€
Kinderfrietje	4,50€
Frietjes met Frikandel	8,00€
Frietjes met Kipfingers	8,50€
Frietjes met Hamburger	9,50€
Frietjes met Cheeseburger	10,50€

### Pasta

Spaghetti Bolognese	14,50€
Spaghetti Carbonara	17,50€
Tagliatelle Scampie	22,50€
Tagliatelle Boschampignons	22,50€
Verse Lasagna	17,00€
Lasagna Courgettes vege	17,50€
Lasagna Gegrilde groenten vege	17,50€

### Salades

Griekse Salade	15,50€
Salade Nicoise	17,00€
Salade Scampie	21,00€
Salade met Kip	20,00€
Salade met Spek	19,50€

Alle gerechten zijn te verkrijgen van 11u30 tot 20u30  
In de vroege en late uren kan U een beperkt aanbod  
van snacks en hoofdschotel bestellen.

### Frietjes/Vlees

Frikandel	3,50€
Frikandel Speciaal	3,50€
Gehaktbal	3,50€
Gehaktbal Speciaal	4,00€
Vleeskroket	3,00€
Kip Loempia met garnituur	9,00€
Vlandelle	4,30€
Frietjes	5,00€
Frietje Speciaal	7,50€
Stoofvlees met frietjes	16,50€
Goulash met frietjes	16,50€
Kippenragout met frietjes	17,50€
SUPPLEMENT SLAATJE	2,00€

### Hoofdgerechten

(met aardappelkroketjes, frietjes of puree  
Incl. salade of warme groenten)

Garnaalkroketten v/h huis 2 stuks	20,50€
Fish and chips enkel	17,50€
dubbel	20,00€
Zalm 200 gr	23,00€
Kabeljauw 260gr	23,00€
Vispannetje huisgemaakt	22,50€
Steak Natuur 250 g	24,00€
Schnitsel Natuur	18,50€
Echte rundsvleesburger	19,50€
Spareribs pittig gekruid	23,50€
Kaaskroketten 3 stuks	18,50€
Gehaktballen in Napolitaanse saus	16,50€

Supplement :

Sauzen

Champignon, Peperroom, Jägersaus + 2,50€



## UITNODIGING

MSC Seizoenopening Zondag, 25 augustus 2024

Beste MSC-leden,

Traditiegetrouw openen we het nieuwe clubjaar met een feestelijk programma!

Als locatie daarvoor is gekozen Buitenplaats Vaeshartelt, Weert 9, 6222 PG Maastricht.

Programma:

10.45 u. Samenkomst.

Vaeshartelt is goed te bereiken met vrijwel alle vervoersmiddelen.  
Er is een overdekte fietsenstalling en een grote gratis parkeerplaats.

11.00 u. Wandeling o.l.v. Julia door het prachtige 23 hectare grote park.

In 1852 gaf de Maastrichtse industrieel Petrus Regout aan de Belgische landschapsarchitect Gindra de opdracht om een park rond Vaeshartelt te ontwerpen. Dit landschapspark in Engelse stijl is nog intact. Het biedt mooie open ruimtes, doorkijkjes, eeuwenoude bomenlanen en waterpartijen, maar ook een bijenpaviljoen, fruitgaarden, een theekepel en diverse tuinen  
Om jullie daarvan extra te laten genieten is een kolfje naar de hand van Julia.

12.30 u. Lunch in "The Ballroom"

14.30 u. Huldiging gouden jubilarissen in de "Fumoir":

Arie Boersma, Marie-Paule Coenegracht, Paul Houx en Jan van Lier

Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de mooie tour door het park meld je dan om 12.30 u bij Buitenplaats Vaeshartelt.

De eigen bijdrage voor MSC-leden is € 10,-; voor MSC-gasten bedragen de kosten € 30,-.

Aanmelden kan tot 10 augustus door overmaking van de eigen bijdragen op rekening NL58 INGB 0002 5226 25 ten name van Maastrichtse Ski Club onder vermelding van SO en evtl. dieet- en/of allergiebeperkingen.

Wij hopen dat ook dit jaar weer veel animo is voor onze feestelijke seizoenopening en zien de aanmeldingen graag tegemoet.

24.08.01

*Julia. Annemie Elle*

## Wandelen rond Vijlen 30 juni 2024

Foto's :

Corrie Mommen  
Ans Hondelink

Tekst:  
Elle Doemen



Rond 12 uur werd verzameld bij restaurant Buitenlust op de top van de Camerigerberg aan de bosrand van het Vijlener bos. De wandelaars hadden er bijzonder veel zin in want het was eindelijk droog weer en zelfs de jassen konden uit!

Harrie Hutschemakers en Peter Hofman gingen samen op pad en zetten flink de pas erin. Harrie had een mooie route uitgestippeld waardoor er volop genoten kon worden van de prachtige omgeving met zijn glooiende heuvels, prachtige vergezichten en afwisselend natuurschoon. Na een tocht van 14,4 km bereikten zij als eersten weer Buitenlust, waar op het terras genoten werd van een verfrissend biertje.

Samen met Corrie Mommen begonnen Annemie Bruls, Wiel Birkhölzer, Lea Hutschemakers, Paul Houx en Ellis Gulikers aan een route van ca. 9 km.

Een gezellige pauze werd ingelast op het terras van Restaurant Rozenhof. Ook werd er genoten van een rustmomentje bij het activiteitscentrum "de Paradijsvogels", Op de Hopschet. In het fotogenieke gehucht "Gene Zijde" werden de prachtig gerenoveerde vakwerkhuisen bewonderd, die allemaal als vakantiewoningen in gebruik zijn.



Samen met Julia Schmidt gingen Jacques en Irma Mulders, Ine Hofman, Ans Hondelink en mijn persoontje op pad. Julia liet zich als natuurgids niet onbetuigd in het delen van haar kennis. Maar ook Ans wist over natuur en omgeving van wanten. Het werd daardoor een boeiende tocht, waarbij een hele serie pareltjes bekeken en uitgelegd werden.

Een greep: Gene Zijde met de pittoreske vakwerkwoningen, de Belletweide, de Volmolen, geologisch monument Terziet, Smidsberg, Diependalsweg met veel vakwerkwoningen (De Woeste Hoeve, Burgers, Willems) en prachtige borders met bijzondere bloemen. En last but not least: doorlopend wetenswaardigheden over de flora in de omgeving.



Onderweg volgden we na een uitnodigend stegelke een voetpad waarbij weliswaar een bordje "op eigen risico" stond. Dit werd echter voor kennisgeving aangenomen omdat het pad met zoveel prachtige bomen, planten en bloemen omgeven was.

Totdat we op een laag gelegen punt kwamen waar een hoger op het pad gelegen krachtige bron het weggetje permanent van vers water voorzag. We ploeterden het steile talud op door de modder die tot aan de rand van de wandelschoenen reikte, maar haalden langzaam en al glijdend en foeterend de hoger gelegen weg. Daar werden we vriendelijk opgewacht door Julia, die bij het begin van het modderpad een kleine uitweg naar rechts ontdekt had!

Het was een super mooie wandelmiddag. Grote dank!

Elle